

Anoniem 2 reactie op protest van 20 februari 2011 .....	2
Anoniem 1 ik ben zo'n christenzionist .....	4

## anoniem 2, reactie op protest van 20 februari 2011

*Geachte ds. Voortman,*

*U overhandigde mij vanavond een exemplaar van uw folder "Een verkeerd signaal". Door deze folder te hebben aangenomen en gelezen voel ik mij verantwoordelijk om u mijn sterke afkeuring hierover te laten weten.*

*U strijdt tegen Israël, en daarmee strijdt u tegen God, die Israël onberouwelijk heeft uitgekozen als Zijn eigen volk. Hij heeft hen niet uitgekozen omdat ze geen fouten zouden hebben, maar juist ondanks hun fouten blijft God zijn uitverkiezing en roeping toch trouw. Precies zoals bij ons, overigens.*

*Luister naar de wijze raad van de vrouw van Haman: "Als Mordechai (c.q. Tzahal/Israël), voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is, zult u niets tegen hem kunnen uitrusten, integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen" (Esther 6:13 HSV).*

*Luister naar de wijze raad van Gamaliël: "En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen (c.q. Tzahal/Israël) en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden" (Hand. 5:38-39 HSV).*

*God sprak tot Abraham en zijn nageslacht (d.i. Izak, volgens Rom. 9:7): "Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken" (Gen. 12:3). Als u tegen Israël strijdt, stelt u zichzelf onder de vervloeking van God, zoals een lange rij mensen voor u reeds heeft moeten ondervinden, van Farao, via Haman, de rooms-katholieke inquisitie, tot Hilter. Daarbij is het zinloos en nutteloos, want God wint uiteindelijk toch altijd van de mens.*

*Daarom heb ik besloten om Israël te zegenen. Zo stel ik mij onder de zegen van God. Natuurlijk is God nog niet klaar met Israël. Hij moet nog heel wat aan hen verbeteren. En Hij doet dan zoals klei in de hand van de pottenbakker (Jer. 18:6). Maar met mij heeft God ook nog heel wat werk. In Zijn genade verwerpt Hij mij echter niet, maar Hij snoeit mij en reinigt mij, zoals de Landman de rank.*

*Tenslotte: het Israëliësch leger, dat u zo verfoeit: God staat Zelf aan het hoofd van dit leger: "En zie, bij ons staat God aan het hoofd, en [daarachter] Zijn priesters met de trompetten. Israëlieten, strijd niet tegen de Here, de God van uw vaders, want u zult er niet in slagen" (2 Kron. 13:12 HSV).*

*Ik vrees dat u zo verhard bent in uw afkeer tegen Israël, dat u deze woorden niet zult willen aannemen. Toch is het mijn verantwoordelijkheid om u te hebben gewaarschuwd om niet tegen God te strijden, en om Israël niet te vervloeken, maar te zegenen. Moge de God van Israël u de ogen openen.*

*Met hoogachting,*

*Anoniem*

Geachte Anoniem,

Het zijn nogal extreme uitspraken die u doet: God die aan het hoofd van het Israëliëse leger staat en 'als u tegen Israël strijdt, stelt u zich onder de vervloeking van God'.

Het lijkt wel of wij een andere Bijbel hebben.

Wat mij opvalt in de Bijbel is dat er niet zo veel wordt goedgepraat.

Over de stamvaders in het boek Genesis worden dingen verteld die wij liever achterwege zouden laten.

In de woestijn begint het volk direct te morren. Het is alsof de Bijbel wil zeggen: kijk zo zijn wij als mens.

Door heel de Bijbel heen zien we dat de mens met zijn eigendunk op de korrel wordt genomen.

Herhaaldelijk vergelijken de profeten het volk van God met een hoer (Jer 3:1-3, Ez 16, Hosea 2).

In het boek Amos biedt de uitverkiezing van Israël geen enkele waarborg tegen het oordeel van God (3:2):

uit alle volken op aarde heb ik jullie uitgekozen. Daarom zal ik jullie voor al je wandaden straffen

We lezen in het N.T. dat Johannes de Doper zegt:

beeld je niet in dat je een nakomeling bent van Abraham, want de bijl ligt aan de wortel van de boom (Mat 3:9,10).

Ook bij Paulus komen we tegen dat het geen fundamenteel voordeel is om tot het biologische nageslacht van Abraham te behoren (Gal 3:7,14,28,29; 2 Kor 11:22)

Het is niet een garantie om nakomeling van Abraham te zijn, net zo min als het een garantie is om gedoopt te zijn (1 Kor 10). Je kunt de tien geboden reciteren (Psalm 50:16) en een orthodoxe geloofsbelijdenis hebben, als onze daden er niet naar zijn is het allemaal waardeloos (Jac 2:19).

Nergens is godsdienst in de Bijbel een garantie - ook al roep je nog zo hard 'de Heer is in ons midden' (Micha 3:11) en 'we hebben een prachtige tempel' (Jer 7:4).

Zie verder mijn [\*De droom en het prikkeldraad\*](#), 47-54

Met uw uitgangspunt is het überhaupt niet mogelijk om de staat Israël (iets anders dan Israël als theologisch begrip) ter verantwoording te roepen.

Op de voorpagina van mijn folder staat een foto van een dorp dat in juli 2010 volledig met de grond gelijk werd gemaakt: 350 mensen dakloos, waarvan 90 kinderen. Israëliëse staatsburgers, die belasting betalen.

Deze misdaad heeft niets te maken met de zorg om veiligheid, maar alles met annexatie van grond en het wegdrukken van de oorspronkelijke bevolking. Die 350 mensen mogen er niet zijn omdat ze een Arabische achtergrond hebben.

Zou Jezus zo iets goed vinden volgens U?

Was God de opperbevelhebber in de Gaza-operatie van 2008,2009, waarin [op zijn minst 1300 mensen](#) omkwamen (waarvan meer dan de helft niet betrokken was bij gevechten), 3500 huizen werden verwoest, 20.000 mensen dakloos gemaakt, 269 bedrijven verwoest, verder scholen, honderden hektaren landbouwgrond, irrigatiesystemen, boomgaarden, enz.?

Ik zou daar graag antwoord op hebben,

Jart Voortman

## anoniem1: ik ben zo'n christen-zionist

*31 Jan 2011*

*Geachte hr. Voortman,*

*Ik heb vooralsnog maar 1 vraag voor u.*

*Stelt u zich een 'vredevol' M.O. voor.....Welk land gaat u dan prominent op uw homepage plaatsen ?*

*Ik bedoel, is er in de wereld in uw ogen niets wat erger is, dan Israel's handelen, dat zij -negatief- op uw homepage prijkt?*

*Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.*

*Mvrgr,*

*anoniem1*

---

February 01, 2011

Beste Anoniem1,

Het feit dat Israël als enige politieke item op mijn website staat komt niet voort uit de opvatting dat Israël het slechtste van het slechtste op deze wereld vertegenwoordigt. Daar zou ik geen uitspraak over willen doen.

Je kunt niet alles in het leven: China heeft verschrikkelijke kanten, Rusland heeft maffiose trekken. Wil je invloed uitoefenen dan zul je je toch een beetje moeten beperken.

Wel is het mijn zorg dat in het geval van Israel er ook religieuze krachten zijn die het onrecht in stand houden. Ik bedoel dan de **het is ons land-** ideologie van joodse extremisten en het eindtijd-gedachtegoed dat zeker in Amerika niet marginaal is onder christenen.

Ik vind dus dat christenen zich heel anders zouden moeten oriënteren als het over Israël gaat.

In ieder geval bedankt voor uw betrokkenheid.

Met een hartelijke groet,

Jart Voortman

*1 Feb 2011*

*Hr Voortman,*

*Dank voor uw reactie.  
Vooral met uw laatste -vetgedrukte- zin kan ik het helemaal eens zijn, alleen ben ik zo 'n zogenaamde christen-zionist, dus bedoelen we beiden toch wat anders.  
U rept in zijn geheel niet over bijbelse profetie aangaande de mens, de wereld en vooral Israel!?  
U rept wel over joodse extremisten maar niet over de islam !?  
Israel, een politiek item ; meer niet ? verbazingwekkend en schokkend tegelijk.....*

*mvrgr*

*Anoniem1*

---

February 02, 2011

Beste Anoniem1,

Dat U de huidige situatie in Israël ziet als een vervulling van profetieën is een wijdverbreide gedachte.

Op de site is over het onderwerp profetie wel degelijk wat te vinden.

Onder artikelen vindt u [De interpretatie van de bijbelse apocalyptiek](#) en [Vijf voor twaalf](#). Deze artikelen zijn geschreven lang voordat ik mij engageerde in de zaak Israël/Palestina.

Mijn vraag aan U is: als U gelooft dat God op een bijzondere manier bezig is met het joodse volk en dat de stichting van de staat Israël met Gods hulp tot stand is gekomen; hoe kan God op zo'n manier werken dat tegelijkertijd meer dan 700.000 mensen dakloos worden gemaakt, en dat hun huizen en bezittingen worden vernietigd? Het is nog al wat om daar Gods hand in te zien!

Ik denk dat het niet mogelijk is om uit het N.T. een draaiboek te destilleren van wat er allemaal nog moet gebeuren.

Jezus heeft voorspeld dat Jeruzalem vernietigd zou worden en dat in Zijn generatie het Einde zou aanbreken (Marc 13:30). Het ene is wel gebeurd en het andere niet.

En als zelfs Jezus' woorden vragen oproepen, wie zijn wij dan dat wij het wel denken te weten?

Wat betreft de Islam: ik ontken niet dat de Islam gevaarlijke kanten heeft (ook hierover is het een en ander te vinden op de website), het is echter onjuist om de Islam de kern van het probleem te noemen.

De staat Israel probeert al zijn daden onder te brengen in de categorie: we worden bedreigd, we moeten ons verdedigen. Er is echter veel dat niets te maken heeft met het waarborgen van veiligheid, maar alles met annexatie van grond en natuurlijke hulpbronnen.

Ik zie uit naar uw reactie,

met een hartelijke groet,

Jart Voortman

---

4 Feb 2011

*Wij hebben blijkbaar verschillende Bijbels, of u slaat vele passages over...*

*Als er in onze tijd 1 profetie is, welke meerdere malen door verschillende schrijvers is beschreven, voor ons aller ogen in vervulling is gegaan, is het wel het terugvergaderen van dit volk, door G'd zelf. ' IK zelf zal ze vanuit alle.....'*

*Daarna volgt het geestelijk herstel voor dit volk en zal uiteindelijk de totale vrede over de wereld komen.*

*Als we deze beloften niet serieus nemen, wat doen we dan met de rest van de Bijbel?*

*Verder gaat u uit van de 'arabische versie' wat betreft de strijd in '48 en ik niet. Als de omliggende landen in '48 de strijd niet waren begonnen !, zag het M.O. er nu geheel anders uit. Die landen hadden geen enkele interesse in het welzijn van hun broeders, maar hadden slechts de verdwijning van een nieuw, klein joden-staatje voor ogen....En die actie is mislukt.*

*Een overmacht tegenover dit kleine vertrapte volk moest met de staart tussen benen terug.....Ik geloof dat G'd hier de hand in had en heeft. De verticale rechtvaardigheid, de rechtvaardigheid tussen G'd en de mens, werd geschonden.*

*Deze keer door de*

*arabieren. U bagatelliseert de rol van de Islam enorm. Dat is op zich niet vreemd, want vrijwel alle Israel-critici doen dit. Mohammed is hun grote profeet en voorbeeld, een vechtersbaas. Hij streed al tegen die 'vervloekte' joden.....*

*Als laatste wil ik opmerken dat onze christelijke geschiedenis t.o.v. de joden, een verschrikkelijke geschiedenis is.*

*Wordt het niet de hoogste tijd om een radicaal andere houding aan te nemen in plaats van het bekende vingertje te heffen? nu het nog kan.....*

*Doen de joden het dan allemaal zo goed in deze wereld? Neen, zeker niet. Misschien huilt G'd wel meer om Zijn volk dan om de 'rest' van Zijn kinderen.....maar laten we a.u.b. de Bijbel, en daarmee G'd zelf wel in 'ere' houden.*

*Amen.....en Shalom,*

*Anoniem1*

*Ik wens u veel bijbels-Israel-inzicht in.....*

---

February 08, 2011

Beste Anoniem1,

Ik vind niet dat u een antwoord hebt gegeven op mijn belangrijkste vraag:

als U gelooft dat God op een bijzondere manier bezig is met het joodse volk en dat de stichting van de staat Israël met Gods hulp tot stand is gekomen: hoe kan God op zo'n manier werken dat tegelijkertijd meer dan 700.000 mensen dakloos worden gemaakt, en dat hun huizen en bezittingen worden vernietigd? Het is nogal wat om daar Gods hand in te zien!

Ik bedoel uiteraard niet de legitieme verdediging van Israel, nadat het werd aangevallen in 1948.

Ik bedoel de etnische zuivering die Israel op eigen grondgebied heeft uitgevoerd, waar 700.000 onschuldige burgers het slachtoffer van zijn geworden.

Zoudt u nog een keer willen proberen deze vraag te beantwoorden?

Met een hartelijke groet,

Jart Voortman

---

*8 Feb 2011*

*Beste mijnheer Voortman,*

*Als het G'ds tijd is om deze wereld door elkaar te schudden en zo als het ware de 'geboorte-weeen' in gang te zetten.....dan zal de mensheid de tekenen van de tijd moeten herkennen. De stichting van de staat Israel is m.i. 1 van die weeen. De overwegend Islamitische wereld rondom Israel weet 'drommels' goed wat onze Bijbel daarover zegt, en deed ultieme pogingen ! om die jonge staat te doen laten verdwijnen om zo G'ds plannen te dwarsbomen. Achteraf 'huilen' vanwege het verlies wat geleden is, lijkt mij niet op zijn plaats. M.a.w. , als zij ( Israel's 'buren') in '48 gewoon 'thuis' waren gebleven had Israel er nu totaal anders uitgezien. G'd is rechtvaardig maar tevens streng, kun je zeggen....*

*Als er al sprake is van 700.000 -onschuldige- burgers, dient u m.i. dus Egypte, Jordanie, Irak, Syrie aan te spreken. Die landen, en de overige arabische landen, hebben overigens meer dan 700.000 joden uit hun landen verdreven rondom '48.....Noemt u dit ook etnische zuivering?*

*Wat doet de wereld met dit gegeven ? niets.....*

*Anoniem1*